

 **TUINDORPKERK**

**VIER**

**KRACHT**



## Heb hoop!

### **Vorbereiding en uitvoering:**

Daniëtte, Isa, Harmen, Hidde, Janna, Jouke, Lotte, Sophie,  
Sybe, Tabitha, Thomas, Tjeerd, Tom,  
Harriët, Jan, Sietske, Piet Jan, Dorien, Myrre, Ties, Pauline, Nico



*Deze viering is voorbereid tijdens een online bijeenkomst van de 12+ groep. In de dienst laten we delen van het gesprek zien en horen. Thuis moet u de beelden helaas missen. Daarom staat in deze liturgie wat extra begeleidend tekst zodat u het toch kunt volgen.*

## De Paaskaars wordt aangestoken

**Orgelspel** Offertoire Op.7 Nr.2 - Felix Nowowiejski (1877-1946)

## Welkom - begroeting - drempelgebed

### Lied NLB 216

1. Dit is een morgen als ooit de eerste zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

### Lied NLB 421 Vrede voor jou - **We wensen elkaar de Vrede van de Heer**

*De online bijeenkomst begon met de vraag: Wat gaf jou hoop deze week?  
De deelnemers reageren om de beurt en dat levert heel verschillende antwoorden op. Plezier op school, sport, Corona-nieuws, verkiezingen ....*



## **Gebed om ontferming**

### **Lied NLB 939: 1 en 3**

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.
3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

### **Lezing uit het Tweede Testament Marcus 4: 35-41**

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?' Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'

*Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

**Girl with the heart shaped balloon** – *geschreven en gezongen door Myrre van Dijk*

You know hope, it's a special thing  
It brings whatever you may believe in  
Hope is something magical  
It's an expectation from the best of all  
It creates courage, creates love  
And it gains your trust from the start

And its loyalty will appear in every kind of shape so it always will be near

But sometimes I feel like a little girl  
Watching my heart shaped balloon fly away  
But she just knows that she'll find it back one day  
'Cause the hope it holds will stay  
no, this kind of love won't tot away

You know trust, it's a gift you earn  
And you got to accept that gift when life gets a strange turn  
When life is shattered into pieces  
You got to give Hope some trust that he will ease it  
It creates calmness, creates peace  
And it gives you safety from the dark  
But only of you believe, only then can trust be achieved

But sometimes I feel like a little girl  
Watching my heart shaped balloon fly away  
But she just knows that she'll find it back one day  
'Cause the hope it holds will stay  
no, this kind of love won't tot away

But sometimes I feel like I'm that little girl  
Watching my heart shaped balloon fly away  
But I just know that I'll find it back one day  
'Cause the hope it holds will stay  
no, this kind of love won't tot away



*Het valt niet voor iedereen mee om optimistisch te zijn. We horen berichten over stress en somberheid bij jongeren in coronatijd. Ook in deze 12+-groep zijn er mensen die van heel dichtbij hebben meegemaakt hoe naar het corona-virus kan zijn. Tabitha Luijendijk en de familie Haverkamp vertellen hoe zij hun quarantaine hebben beleefd.*



## Overweging

*We maken kennis met een zekere Patrick. Hij vraagt op Instagram waarom jongeren moeten opdraaien voor ouderen in deze crisis. Zijn moeder roept hem tot de orde, zijn vader snapt wel dat-ie een feestje wil. Wat vinden de 12+-ers daarvan? Lees de reacties in de chat!*



**LH** 08-11 13:40  
wij zouden zeggen dat we Patrick begrijpen maar dat hij zich wel aan de regels moet blijven houden

**Harmen Rebel** 08-11 13:40  
Ik zou zeggen dat je geen feestjes moet willen omdat je dan zelf er voor zorgt dat het erger wordt

En dat jij dan ook zelf mee draagt aan het probleem

**IB** 08-11 13:41  
dat ik het er niet mee eens ben want sommige jongeren zijn in contact met oudere en mensen die wel gevoelig zijn en die wil je dan niet in gevaar brengen.

**SG** 08-11 13:42  
ik vind dat jongeren wel rekening moeten houden met andere, en zich gewoon aan de regels moet houden.

**Sybe Rebel** 08-11 13:42  
ik zou zeggen dat ik hem wel begrijp maar dat het beter is om je aan de regels te houden ook omdat iedereen rekening moet houden met elkaar

**NL** 08-11 13:42  
hij kan er ook ziek van worden

**WS** 08-11 13:43  
inderdaad dat je misschien wel denkt dat het voor jezelf niet zo erg is, maar andere mensen in risico groepen kunnen er wel erge gevolgen van hebben

## Psalm 150 – MIQEDEM & friends across the globe

*Dit zijn ook feestende mensen, maar dan online! MIQEDEM is een Israëliische band. Tijdens de eerste lockdown speelden ze Psalm 150 met muzikanten van over de hele wereld. We kijken en luisteren naar deze bijzondere uitvoering. U kunt de video later thuis ook zien door op het plaatje te klikken (advertenties kunt u na een paar seconden wegstappen).*



## Gebeden – Stil gebed – Onze Vader

### Mededelingen

#### Lied NLB Psalm 87

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;  
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.  
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer.  
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

*Voordat we de dienst afsluiten, komt de 12+ groep nog één keer aan het woord. Welk inzicht of hoopvolle gedachte nemen zij mee? Sietske leest voor wat er in de chat wordt gezegd:*

***Saamhorigheid en verbondenheid geven ons hoop!***



## Zegen

**Orgelspel** Korn, das in die Erde - Jan Janca (\*1933)

### **Collectedoelen 15 november 2020: 1. Stedelijk doel – Ter Haar Romeny stichting 2. Wijkgemeente**

U kunt doneren via

- bijdrage in de mandjes in de Voorhof
- iDEAL-betaling <https://site.skgscollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286>
- Chrch app
- bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

*1. Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buurman/vrouw te laten zijn? En om zelf een goede buurman/vrouw van hen te zijn? De Ter Haar Romeny stichting zet zich in om de samenleving veiliger te maken door samen meer verantwoordelijkheid te dragen via gerichte financiële ondersteuning voor ex-gedetineerden. Zoals voor Tom (niet zijn echte naam), die sinds een aantal weken vrij is. Hij is ondernemend in het helpen van zijn familie met klussen. Hij vraagt een financiële bijdrage voor een fiets, zodat hij daarmee naar zijn afspraken bij de reclassering kan, naar zijn sport en naar zijn nieuwe baan buiten de stad. Omdat hij in de decembermaand is vrijgekomen vraagt hij ook een bijdrage voor warme winterkleding. De Ter Haar Romeny stichting helpt ex-gedetineerden zoals Tom hun leven weer op de rit te krijgen. De ontvanger weet dat het vanuit een achterban komt die gelooft dat mensen een tweede kans verdienen. Die vindt dat de samenleving minder toeschouwer, en meer betrokken, moet zijn bij het strafrecht. Daar worden wij allen beter en veiliger van. Uw collecte voor de Ter Haar Romeny Stichting wordt van harte aanbevolen.*