

18 oktober 2020



TUINDORPKERK

VIER
KRACHT



**Wie helpt jou op weg?
Wie is jouw influencer?**



Vorbereidingsteam:

Gera Zoer, Caroline Jansze, Ines van den Berg,
Dorien Schouten, Ineke van Keulen

Zang: Myrre van Dijk, Eline van Ditmarsch,
Ties Jonkman en Hilbert Kamphuis



De diaken steekt de paaskaars aan

We luisteren naar muziek: *Christe qui lux es et dies SwWV 301 – Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)*

Welkom en inleiding op het thema

Openingslied NLB 285 *Het licht is ons voorgegaan*

- | | |
|--|---|
| 1. Het licht is ons voorgegaan
En straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
In vrede kunnen gaan. | 2. Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
Het donker van onze nacht
met liefde overwon. |
|--|---|

We groeten elkaar

Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet (ZZZ 96)



de weg naar binnen

Kort gebed

Verhaal Caroline (zelf gids in het onderwijs)

Zingen: ZZZ 130 Geef mij een mens die mij bij mijn naam noemt

1. Geef mij een mens die mij bij mijn naam noemt,
die U met mij deelt.
Want U bent voor mij het licht van de liefde,
de hand op mijn schouder,
de wenkende verte.
U bent voor mij thuishomen, opstaan,
vuur dat blijft branden,
hartslag die klopt.

2. Geef mij een mens die U wil vertalen,
uw liefde herhalen.
Geef mij een mens die U geeft aan mij.
Want U bent voor mij als dauw in de morgen,
een lach in de avond.
U bent voor mij thuiskomen, opstaan,
vuur dat blijft branden, hartslag die klopt.

Sytze de Vries

Verhaal van Ines (over een gids voor velen)

Zingen: NLB 849, 1-3

1. Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.
2. Luister naar de stem van wijsheid,
Op de markt prijs zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
Vinden recht en trouw elkaar.
3. Zuster wijsheid, kom en help ons
Voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste
Wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
Om de aarde en om God.

Lezing van fragmenten uit het Lucasevangelie

Lucas 19-1-10

Jezus gaat Jericho binnen en trekt de stad door.

En zie daar is een man, Zacheüs genaamd, – hij was oppertollenaar en rijk. Hij wil Jezus zien, wie hij is, maar hij kan niet bij hem komen, door de menigte en omdat hij klein van stuk is .

Hij rent voor de menigte uit en klimt in een vijgenboom om hem te zien, want daar zou hij voorbijkomen.

Als Jezus daar aankomt, kijkt hij omhoog en zegt: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag wil ik in jouw huis verblijven”.

En hij komt vlug naar beneden en ontvangt hem met vreugde.

Maar allen die het zien, grommen en zeggen:

“Bij een zondig man gaat hij naar binnen om er te gast te zijn!”

Daar staat Zacheüs en zegt: “Zie, heer, de helft van alles wat ik heb geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug”.

Jezus zegt hem: “Vandaag geschiedt er redding aan dit huis. Ook hij is immers een zoon van Abraham. De mensenzoon is juist gekomen om ‘te zoeken en te redden wat verloren is’.”

Lucas 8, 42b-48 (Jezus wordt geroepen bij een ziek meisje).

Jezus gaat mee, dwars door de opeengepakte menigte heen.

Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeïngen lijdt, - niemand heeft haar kunnen genezen - komt van achteren naar hem toe, raakt de kwastjes van z'n mantel aan en het bloedvloeien stopt direct.

Jezus zegt: “Wie heeft mij aangeraakt?” Iedereen ontkent en Petrus zegt: “Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen!”.

Maar Jezus zei: “Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen”.

De vrouw ziet dat zij niet onopgemerkt kan blijven. Bevend komt ze naar voren, valt voor hem neer en vertelt ten overstaan van heel het volk waarom zij hem heeft aangeraakt en hoe zij onmiddellijk werd genezen. Hij zegt tot haar: “Dochter, je vertrouwen heeft je gered. Ga in vrede”.

Zingen: NLB 119 a Uw woord omvat mijn leven

1. Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.
2. Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.
3. Uw woorden te herhalen
Is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
Dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
Maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.
4. God, laat mij nooit verliezen
De vreugde om uw woord,
De moed mijn weg te kiezen,
Waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
Dat Gij mij hebt geroepen,
Ja, dat ik leven mag!

Woorden om te overdenken

Klaas van den Berg, brons, titel:
"Ik wijs je de weg"



Stilte

We luisteren naar “Wind beneath my wings” - Jeff Silbar, Larry Henley

It must have been cold there in my shadow
To never have sunlight on your face
You were content to let me shine, that's your way
You always walked a step behind

So I was the one with all the glory
While you were the one with all the strength
A beautiful face without a name for so long
A beautiful smile to hide the pain
Did you ever know that you're my hero
And everything I would like to be?
I can fly higher than an eagle
For you are the wind beneath my wings

It might have appeared to go unnoticed
But I've got it all here in my heart
I want you to know I know the truth, of course I know it
I would be nothing without you
Did you ever know that you're my hero?
You're everything I wish I could be
I could fly higher than an eagle
For you are the wind beneath my wings

Did I ever tell you you're my hero?
You're everything, everything I wish I could be
Oh, and I, I could fly higher than an eagle
For you are the wind beneath my wings
'Cause you are the wind beneath my wings
Oh, the wind beneath my wings
You, you, you, you are the wind beneath my wings
Fly, fly, fly away, you let me fly so high
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings

Fly, fly, fly high against the sky
So high I almost touch the sky
Thank you, thank you
Thank God for you, the wind beneath my wings

Het was vast koud daar in mijn schaduw
nooit viel zonlicht op je gezicht
je wilde mij laten stralen, zo ben jij,
altijd liep je achter mij, achter mij aan

Ik was degene in de schijnwerpers
terwijl jij degene was met ware kracht
Al zo lang een prachtig gelaat zonder naam
een prachtige glimlach om de pijn te verbergen.

Heb je ooit beseft dat je mijn held was
En alles wat ik ooit wenste te zijn?
Ik kan hoger vliegen dan een arend
omdat jij de wind onder mijn vleugels bent

Het had onopgemerkt kunnen blijven
maar ik bewaarde het allemaal in mijn hart
Ik laat je weten dat ik de waarheid ken,
Jazeker, ik zou niets zijn zonder jou

Heb je ooit beseft dat je mijn held was
Dat je alles was wat ik wenste te zijn
Ik kon hoger vliegen dan een arend
omdat jij de wind onder mijn vleugels bent

Heb ik je ooit verteld dat je mijn held bent
dat je alles, alles bent dat ik wenste te zijn
Oh, ik, ik kon hoger vliegen dan een arend
omdat jij de wind onder mijn vleugels bent
ja omdat jij wind onder mijn vleugels bent
Oh de wind onder mijn vleugels
Jij, jij, jij de wind onder mijn vleugels

Vlieg, vlieg weg, je laat me zo hoog vliegen
Oh, jij, jij, jij, de wind onder mijn vleugels
Oh, jij, jij, jij, wind onder mijn vleugels

Vlieg, vlieg, vlieg, hoog langs de hemel
Zo hoog dat ik de hemel bijna raken kan,
Dank je, dank je wel,
dank God voor jou, de wind onder mijn vleugels



de weg naar buiten

Gebeden, die we steeds beantwoorden met
*Gezegend zijt Gij die voor mensen geweest zijt, een weg uit het duister, die
nog met ons meegaat.*

Collecte 1. Kerk in Actie- werelddiaconaat; 2. Wijkgemeente (zie hierna)

Slotlied NLB 416 Ga met God en hij zal met je zijn

1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenspreuk

Loop voor ons uit, Bron van Licht die wij God noemen
Loop voor ons uit
Om ons op de rechte weg te wijzen
Ga naast ons
om ons rugdekking te geven.
Wees onder ons
om ons op te vangen als wij vallen.

Woon in ons
om ons de kracht te geven voor alledag.
Wees om ons heen
als een muur van liefde tegen zorg en angst.
Wees boven ons
om ons te beschijnen met uw zon
en te verlichten met uw zegen.
ALLEN: Moge het zo zijn!

Muziek: La Sarabande - Gabriel Grovlez (1879-1944)

Collectedoelen 18 oktober 2020: 1. Kerk in Actie - werelddiaconaat 2. Wijkgemeente

U kunt doneren via

- Bijdrage in de mandjes in de Voorhof
- iDEAL-betaling <https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286>
- Chrch app
- bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

1. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 40 zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen ze de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat ze hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Concert door Dorien Schouten

Dorien Schouten zal in de Tuindorpkerk een concert geven op **zondag 25 oktober om 15.00 uur**. Omdat er op dit moment al 30 aanmeldingen zijn en dit het maximaal toegestane aantal toehoorders is, zal zij deze orgelbespeling herhalen op **zondag 1 november, ook om 15.00 uur**.

Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk. Het is ook bedoeld voor wijkbewoners en overige concertliefhebbers. De toegang tot het concert is vrij. Ter bestrijding van de kosten wordt aan het einde een collecte gehouden. Meer informatie op: www.stichtingruprechtorgel.nl

Er zijn voor 1 november 30 plaatsen beschikbaar en belangstellenden dienen zich tevoren aan te melden. Dit kan naar het mailadres jvr582@outlook.com onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer.



VIER KRACHT



DE VOLGENDE VIERKRACHT- VIERING IS OP

ZONDAG 15 NOVEMBER OM 11 UUR

THEMA

*Hoe voed je hoop in deze tijd
en laat je je niet moedeloos maken?*

WELKOM!

Zegt het voort.

